

סדאם ניפץ את אגדת הכוח

שבוע לפני מעצרו המינהלי פרסם ד"ר סרי נוסייבה מאמר בעיתון המזרח-ירושלמי "אל פגור". במאמרו משבח נוסייבה את סדאם על עמידתו הגאה והעיקשת מול מכונת המלחמה המאיימת להכחידו



ד"ר סרי נוסייבה: "כדי להשפיל את העולם הערבי עד עפר, כונתה המלחמה במפרץ מלחמת שש השעות"

ברית נאט"ו הוקמה לאחר מלחמת העולם השנייה, כדי לעמוד מול האיום הקומוניסטי והמעצמה האחרת, ברית המועצות. ארצות-הברית ומדינות מערביות אחרות השקיעו כספים ומשאבי אנוש כדי להשיג מטרה זו. הם בנו מכונת מלחמה אלקטרונית מרשימה, הם פרסו טילים וסוללות נגד טילים, ומילאו את הים בנושאות מטוסים וכשיטות, כדי למצוא את עצמם ב-1989 ללא "האויב השטני", נגרו יכלו לשחק את משחק המלחמה שלהם. הכוח ההרסני והטרור הצבאי נותרו בעינם, בעוד "האויב", או "השטן", נעלם. עד שבאוגוסט 1990 פלשו הכוחות העיר-אקיים לכווית.

אנשי צבא, תכניות אסטרטגיות צבאיות והמערכת הצבאית-תעשייתית בארצות-הברית התעוררו לחיים על רקע התפתחות זו. הם ראו בפ"י לשיה הודמנות פז לבחון את המכונות והתיאוריות שלהם, ולהחיות את התעשייה והרווחים שלהם. הרבר לוח באינטרסים נוספים, כמו המחויבות שלא להתיר ליריב הצבאי של בעלת בריתה הקרובה ביותר של ארצות-הברית, ישראל, לעלות כמזרח התיכון; מחויבות שלא להתיר את התפתחותו של כוח ערבי מאוחד באזור בו מופק נפט, כוח אשר ישחק תפקיד חשוב בעסקי הנפט; ושלא להתיר לידה החופשית של אירופה להשתלט על שוקי הנפט במפרץ, לאחר שהקהילה האירופית הופיעה כמתחרה כלכלית של ארצות-הברית.

כתוצאה מכך החלה ארצות-הברית למקד את האנרגיה ואת כל המי אמצעים הדיפלומטיים והצבאיים שלה בהוצאת שם רע לעיראק ובניסיון להרוס אותה. ג'יימס בייקר אמר בז'נבה, לפני שעת השי"ן, שהנשיא סדאם טעה בכל שיקוליו, וכי לא נותרו ברירות אחרות מלבד להעדיף אותו מכווית ולהרוס אותו לחלוטין.

זו היתה התמונה. כוחות התוקפנות התקבצו כדי לפתוח בתהליך

באותה שעה ברור היה שהוא מתכוון לעמוד מול ההתקפות האוויריות נגרו, ולשמור את רוב כוחו כשיר לפעולה. קיים הברל גדול בין עיראק ובין ישראל, אשר השמידה לבה, תוך מספר שעות, כוח ערבי צבאי, במיוחד זה של סוריה ומצרים, וכבשה מהן ומירדן, תוך שישה ימים בלבד, שטחים ערביים יקרים מאוד. איננו מעוניינים שסוריה ומצרים יפתחו במלחמה נגד ישראל, מפני שאנו שוחרי שלום. איננו מבקשים מהן לשנות את עמדתן בנוגע לנסיגה עיראקית מכווית. אנו גם מבקשים שנסגיה זו תבצע בהתאם לסטנדרטים מסוימים ובמסגרת תנאים מסוימים. האם לא כל ערבי הגון וגאה בעולם הערבי דורש שממשלות אלה יוציאו לפחות את כוחותיהן משרה הקרב, וישיבו אותם לבסיסם, או ישחררו אותם מתפקידם, בהתאם למלותיו של הנביא מוחמד: אם פוקד אותך אסון, תפוס מחסה.

ההכרה, בהשתמשם בכלי הנשק המתקדמים והמתוחכמים ביותר של הרג המוני, ובהשליכם מאות טונות של חומרי נפץ על עיראק - כמות העולה על גודל הפצצה הגרעינית שהושלכה על הירושימה. העולם הת-עורר בשעות הבוקר המוקדמות כדי להקשיב למומחים צבאיים, ולפר-שנים ישראלים המברברים כאילו המשימה הראשונה הסתיימה תוך שש שעות בלבד, כאילו היכולת והכוחות האוויריים של עיראק חוסלו ובשל כך תוצאת המלחמה חיובית. כדי להשפיל את העולם הערבי עד עפר, כונתה המלחמה במפרץ "מלחמת שש השעות". חלפו שעות, והה-פצצות נמשכו. ואז התהפכה התמונה, והתברר שהצד בעל החישובים המוטעים אינו סדאם, אלא בעלות הברית. המומחים והפרשנים החלו אז להעריך מחדש את הצהרותיהם וחישוביהם.

סדאם חוסיין הפריך אגדה זו כשהמלחמה נכנסה ליומה השישי.

Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and date: "الدكتور سري نوسيب، ص 10، ص 11، 12 / 1991" and "1/1/1991".